



## Nieuwsbrief Kroatië kamp 2016 (3)

# Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

Beste allemaal,

Hierbij onze derde en laatste nieuwsbrief van kamp 2016.

Op het moment dat we dit schrijven zijn 'onze kinderen' al weer bijna thuis. Ze moeten nog ongeveer een uurtje rijden en zullen dus vrijdagavond rond 23.00 uur thuis zijn. We hebben een heel mooie laatste week gehad, hierbij verslag van de afgelopen dagen.

**Maandag** heeft onze Kroatische leiding een dagje vrijaf gekregen en zijn met de chauffeurs wezen winkelen in Apeldoorn. Ze hebben genoten, een dagje zonder de kinderen. En de kinderen? Die vonden het heerlijk een dagje zonder de leerkrachten.

We hebben gezellig het spelletje 'a minute to win it' gedaan: appeltjes stapelen, spaghetti rijgen, kaarten van een glaasje blazen en proberen om door te springen pingpong balletjes uit een tissue doosje te krijgen. Het was wel lachen. Verder hebben ze gezellig zitten tekenen en voor onze vrijwilligers een vriendenboek gemaakt. Het was een heel gezellige dag en de leerkrachten werden in het geheel niet gemist. Dat kregen ze ook duidelijk te horen.



's Avonds nog een lekkere wandeling rondom het kamp en daarna nog een korte bingo. De kinderen vonden het heerlijk om een eindje te wandelen; voor de leerkrachten viel het een beetje tegen om na een dag winkelen nog een paar kilometers te gaan wandelen maar voor de kinderen hadden ze het er wel voor over.

Daarna naar bed. Vanwege de slechte voorspellingen besloten we 's avonds om op woensdag naar Drievliet te gaan i.p.v. dinsdag.



**Dinsdag** zijn we dus wezen winkelen met de kinderen in Ermelo. Ze konden cadeautjes gaan kopen van het zakgeld dat ze hadden meegekregen van thuis. Er zijn genoeg leuke goedkope winkels en de juffen waren al een beetje ingeseind naar welke winkels ze het beste konden gaan om voor weinig geld iets leuks te kopen.



Het bestuur van de stichting zat verdekt opgesteld om foto's te maken van de shoppende kinderen, maar ze werden toch wel ontdekt onder de parasol. De kinderen waren heel duidelijk herkenbaar aan hun rode rugzakjes die ze gekregen hebben van de kinderen van groep vier die hun eerste Communie hadden gedaan en die op de basisschool Het Startblok in Honselersdijk zitten. De kinderen waren er heel blij en ze hebben ze dan ook meegenomen naar huis samen met hun dolfijntje die ze van mevrouw van Bree hebben gekregen bij hun aankomst en die hun slaapknuffel was gedurende de drie weken dat ze hier op het kamp waren.

**Woensdag** gingen we dan naar Drievliet. Opnieuw was het niet erg rooskleurig weer maar het regende gelukkig niet zo hard. De kinderen waren door het dolle heen. Dus Sjef en Gerda, nogmaals dank want grotendeels dankzij jullie kon dit uitstapje gelukkig ook door gaan. Onze juffen werden zelf ook weer even kinderen en waren met grote regelmaat in allerlei attracties te zien. Drievliet blijft een leuk park voor onze groep, niet te groot en nog redelijk betaalbaar.



Na Drievliet deden we nog een rondje Westland met als afsluiting een bezoekje aan het Noordzee strand in Hoek van Holland. Gelukkig was het weer omgeslagen en hadden we een lekker zonnetje maar er stond wel veel wind. De kinderen vonden het een storm maar gingen toch tot hun knieën het water in.



Op de terugweg waren ze allemaal zo moe dat ze in slaap vielen in de bus. En niet alleen de kinderen hoor, ook de leiding deed hun oogjes dicht.

Omdat het een van de laatste dagen is en we de kinderen ook nog foto herinneringen mee willen geven heeft Ton nog aan zijn laptop zitten werken op de terugreis. Hij had er anderhalf uur voor.



**Donderdag** brak de laatste dag aan. Schoonmaken en alle koffers de bus weer in. De kinderen werkten allemaal lekker mee zodat de slaapzalen snel leeg en schoon waren en gemaakt. Daarna konden we dus voor de laatste keer zwemmen in Calluna.

Vanwege de rijdtijden van onze chauffeurs mochten de kinderen uit het zwembad onder begeleiding van Nederlandse vrijwilligers en hun eigen juffrouws terug lopen naar het kamp waar weer een heerlijke maaltijd stond te wachten met lekkere hamburgers van speciaalslagerij Björn van Koppen uit Naaldwijk. Lekker hoor. Alle sponsoring is welkom en zeer zeker ook de hamburgers van de speciaalslagerij.

Om 8 uur was de officiële afsluiting van het kamp met het strijken van de Kroatische en de SVSK-vlag en daarna begon het tranendal. Ze waren helemaal overstuurd. Een jongen was al twee keer weggelopen, hij wilde niet terug naar huis maar helaas dat moet toch wel.

We vertelden de kinderen dat we ze allemaal weer zullen zien in oktober en dat ze niet verdrietig moesten zijn. Gelukkig tegen de tijd dat het 24.00 uur 's nachts was en het kamp echt afgelopen was waren ze al weer een heel stuk rustiger geworden.

Eerst hadden we nog de bedankronde. Alle vrijwilligers werden bedankt en kregen een klein aandenken aan het kamp en de kinderen krijgen hun rugzak mee gevuld met cadeautjes. Dit jaar hadden een aantal dames in het verzorgingstehuis Het Woerdblok in Naaldwijk etuitjes gebreid die mevrouw van Zeijl-van Holstein had gevuld met kleurpotloodjes, gum, notitie blokje, een pen, een puntenslijper en nog wat dingetjes had gevuld. De kinderen waren er heel blij mee en konden alle spullen die ze verder ook nog mee kregen gebruiken op school.



En toen was het echt afgelopen.

Nog een kus, een zwaai en een enkele traan nog achter de raampjes en daar ging de bus terug naar Vinkovci in Kroatië.



We zullen ze weer zien in oktober om het hele kamp te evalueren en we hopen dat we volgend jaar voldoende financiële middelen bij elkaar kunnen krijgen zodat we ons 20<sup>e</sup> kamp kunnen organiseren. Wij bedanken u heel hartelijk voor uw bijdrage op welke manier dan ook en hopen u in oktober weer een nieuwsbrief te kunnen versturen uit Kroatië met nieuws over kamp 2017.

Met een vriendelijke groet,

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

Ton, Tineke,  
alle medewerkers en natuurlijk de kinderen

