



Nieuwsbrief Kroatië kamp 2016 (1)

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

Beste allemaal,

Hierbij onze eerste nieuwsbrief vanaf het kamp in Ermelo.

Ons kamp is inmiddels al weer een week oud. Een week waarin we al weer veel gedaan maar ook bereikt hebben.

Voor de Nederlandse begeleiders begon het kamp al op vrijdagavond 15 juli. We vertrokken 's avonds om 19.00 uur naar Ermelo waar we zo'n anderhalf uur later aankwamen.

De auto's en aanhanger werden leeggehaald en de eerste spullen die we nodig zullen hebben werden opgeruimd en op zijn plaats gezet. Die zaterdag daarna kwam er nog een hulpploeg naar Ermelo die alleen die dag zouden helpen.



De grote aanhanger met al ons materiaal kwam 's morgens om 8 uur al voor de deur te staan en werd helemaal leeg gehaald. De dekens werden buiten opgehangen om lekker te luchten na een jaar opslag en de bedden werden alvast met de lakens van de Clean Lease Fortex Nijkerk opgemaakt. We zijn altijd blij dat zij ons deze lakens weer in bruikleen geven en dat we halverwege de vakantie de lakens mogen wisselen zodat ze kinderen toch drie weken in lekkere schone bedden kunnen slapen.

Op zondag 17 juli kwam de bus dan rond het middag uur de Zandkampweg opgereden. Het kamphuis was ingericht, de bedden opgemaakt, de boodschappen in de keuken gezet en het zonnetje scheen. Kamp 2016 was een feit, we gaan opnieuw een grote groep kinderen blij maken met een vakantie die ze nooit meer zullen vergeten.

Met blij gezichten kwamen ze de bus uit en ze gingen gelijk in de richting van het speeltuin. Alsof ze al jaren hier kwamen gingen ze gelijk aan het spelen, voetballen, schommelen, de legodozen werden open gemaakt. De kinderen waren thuis.



Die eerste dag was er weer het traditionele griezeldiner. Altijd weer leuk om te doen en de gezichten van de kinderen te zien als ze de menu kaart lezen. Een cocktail van inktvisinkt (blauwe sportdrink) een soepje van rode mieren (tomatensoep), een heksenpotje (macaroni) met salade van meelwormen, vliegen, duizendpoten, spinnen en nog meer ongedierte (lekkere tomaten, komkommers en prapika's uit het Westland met daarop wat plastic beestjes als decoratie). Als toetje zijn er kikker oogjes (twee bolletjes ijs met eetbare snoepoogjes). Er wordt van gesmuld dat kunnen wij u wel vertellen. De keukenploeg had dus weer eer van zijn werk mede dankzij onze Harold die weer voor de saus zorgde. Harold zorgde bijna weer voor al het eten de eerste week. Klaargemaakt en al kwam het in grote warmhoudmachines aan in de Zandkamp en alleen voor salades en brood moest worden gezorgd. Heerlijk hoor, dat is genieten met een grote G. De volgende week gaat hij met vakantie maar er is al toegezegd dat zijn voorraadkast leeg moet en dat we plaats open moeten houden in onze koelkast. Daar zijn wij reuze blij mee in deze toch wel financieel moeilijke tijd voor ons.

Op maandag werd onze traditionele fotoshoot gehouden. Ton maakt dan van alle kinderen een leuke foto bij de grote boom en de groepsfoto die op onze sponsorkaarten en de nieuwsbrief komt.



En tussen de bedrijven door gingen de kinderen kaarten maken en schrijven voor de thuisblijvers. Mw. van Bree (Ton's moeder) maakt al weer een aantal jaren Nederlandse kaarten voor de kinderen. Die worden gebruikt voor de ouders. De kinderen schrijven een briefje, dat plakken wij in de kaart en vervolgens stoppen wij er een geprinte groepsfoto in. Nog diezelfde avond gingen er ongeveer 150 kaarten op de post naar ouders en grootouders.

's Middags is het eveneens zeer traditionele zwemmen. In het zwembad Calluna in Ermelo mogen we weer twee keer gratis komen zwemmen en daar zijn wij ook weer mee geholpen. De kinderen vinden het heerlijk en wij als leiding vinden het fijn om te weten dat de kinderen allemaal even lekker opgefriest zijn na deze middag zwemmen en klauteren en glijden.

's Avond hadden we nog iets bijzonders. De school had een eikenboom uit Kroatië meegenomen. Een vriendschapsboom. Voorlopig werd hij even in een pot gepoot zodat hij in het najaar in de volle grond een plekje zal krijgen op de Zandkamp.



Het was toch wel een bijzonder moment om het kamp op deze manier te beginnen.

Op dinsdag kwam Maarten Bruins langs, onze huisgoochelaar zo zoetjes aan. Hij komt al vele jaren bij ons zijn goochelkunsten vertonen en aan de kinderen laten zien hoe je een goochelshow presenteert.



De kinderen hadden zelf ook trucjes geleerd die 's avonds werden opgevoerd. Tussen de bedrijven door hadden we ons zwembad opgezet en konden de kinderen een lekkere verfrissende duik nemen.



We boffen ontzettend met het weer maar soms is het wel heel warm en dan is zo'n zwembad een uitkomst.

Op woensdag mochten we weer te gast zijn in het Dolfinarium. We zijn altijd weer blij dat we met onze groep naar binnen mogen met de BSO korting. Dat scheelt een heleboel geld.

De kinderen genoten weer van de shows maar ook van het strandje. Het was zeer rustig in het park maar dat is niet vreemd als de temperaturen boven de 30 graden uitstijgt.



Zo is er weer een dag om en is het al weer donderdag.

Vandaag mochten we met de Blue Boat in Amsterdam een rondvaart maken tegen aangepast tarief.

Heel apart voor de kinderen om in Amsterdam te zijn, een plaats die toch wereldwijd bekend is. De mooie grachten en grachtenpanden te zien, op het IJ te varen, een politieboot te zien en een piratenboot.

De kinderen genoten van alles.

Daarna ging de trip naar de Arena want ja bij Amsterdam hoort Ajax, alhoewel dat niet de favoriete voetbalclub van alle vrijwilligers is, maar helaas, je kunt het niet iedereen naar de zin maken. De jongens vonden het wel wat om het stadion van zo'n beroemde club te zien.

Na de voetbal werden er vliegtuigen gespot bij de Polderbaan. Iedereen kreeg er een lekker ijsje gesponsord door Visboer de Koning uit Rijswijk die volgens Ton de beste haring van Nederland heeft en daarna werd de terugreis aangevangen over de dijk Enkhuizen – Leljestad.



Thuis stond er weer lekker eten klaar van Harol en de keukenploeg en iedereen ging 's avonds moe maar voldaan naar bed.

Op vrijdag stond de roofvogelshow gepland. Voor het eerst deze week hadden we regen gehad en in de ochtend was het nog steeds niet droog maar toen de vogels om 11.00 uur arriveerden was het zo goed als droog en konden we buiten genieten van een mooie show en van mooie vogels. De kinderen kregen te horen dat de vogels beschermd moeten worden en dat is ook in hun eigen land nog zo. Gelukkig zijn er in hun land nog veel roofvogels en uilen en vandaag kunnen de kinderen zien hoe mooi deze vogels zijn en hoe belangrijk het is om ze te beschermen.

De vogels die deze groep gebruikt zijn vogels die in gevangenschap geboren zijn uit ouders die zelf niet meer in het wild konden overleven. Deze valkeniers zijn goed voor hun dieren en behandelen ze met respect en genegenheid en dat brengen ze op deze manier over aan de kinderen.



's Middags hadden we workshops, een vogel van papier maken, per groep twee vogelhuisjes in elkaar zetten en versieren, een gips uiltje verven en een kraanvogel van origami vouwen.



Het was een gezellige en leerzame dag.

Zaterdag hadden we een lummeldag. We bleven gezellig op het kamp, geen programma, de kinderen konden doen wat ze wilden en ze vermaakten zich prima. Ze gingen aan het werk met skoebidoe, loom, strijkkralen, lego, spelletjes, badminton, voetbal, tekenen, kleuren, tafeltennis noem maar op.

Lekker relaxed, geen gemopper of gezeur, gewoon gezellig spelen en kletsen met elkaar.

De muziek stond op, ze konden meezingen als ze wilden en het was een lekker ongedwongen sfeertje.

De jongens zaten de meisjes uit te dagen en ja, dat heeft consequenties voor sommige jongens.

Koppie onder ging hij nadat hij de meisjes met deodorant te lijf was gegaan. Onder luid gejuich en gejoel maar hij kon er gelukkig wel om lachen.



En zo kwamen we weer op zondag uit. Onze sponsordag.

Omdat de kinderen overwegend katholiek zijn gingen we eerst met hen naar de kerk. Daar werden we om negen uur al opgewacht en kregen de kinderen een plaatsje op een van de voorste rijen. Er was veel aandacht besteed aan het feit dat de kinderen de kerk zouden bezoeken, zo was er bij binnenkomst een Kroatisch liedje, de lezingen waren in het Kroatisch en Nederlands evenals de vaste gebeden. Er was een welkom in het engels voor kinderen en leiding. Een van de kinderen mocht de Kroatische kaars aansteken en na afloop was er koffie voor de volwassenen en limonade voor de kinderen.



Rond elf uur waren we weer thuis op het kamp en daar stond een grote kip kebab te draaien voor de lunch. dit was een cadeautje van Harold. De kinderen hebben er van gesmuld en de groten natuurlijk ook.

De eerste sponsors kwamen al gauw binnen lopen. Tante Riek Jansen uit Naaldwijk ondersteunt de stichting al vele jaren op haar eigen aparte wijze. Zo koopt ze prijzen voor de grote- en kinderbingo, ze zorgt voor wat lekkers op kamp maar ook voor de bestuursleden die op reis gaan naar Kroatië, alle koffie die ze wint bij de bingo is voor het kamp en voor het eerst kwam ze dit jaar dus echt op visite en had ze voor alle kinderen iets meegenomen.

Ook Nel van Roon kwam weer gezellig langs met allerlei lekkers voor de kinderen om te maken. Ze versierden cupcakes die ze later op mochten eten. Er zaten weer heel mooie exemplaren bij.

Diezelfde middag kwam Peter van Dijk met zijn wederhelft Jolanda langs voor een show met hun honden.

En tussendoor kwamen er allerlei mensen gewoon op visite om even een praatje te maken met kinderen en leiding.

Een drukke middag met veel activiteiten maar wel heel gezellig allemaal.

Hieronder ziet u nog een kleine impressie van de middag.

Wij bedanken u allemaal weer voor uw eigen bijdrage, groot en klein en wij hopen u komend weekend weer een nieuwe nieuwsbrief te sturen.

Met een vriendelijke groet
Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp
Ton en Tineke
en alle medewerkers en natuurlijk de kinderen

