



Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

Honselersdijk, 10 juli 2017.

Beste allemaal,

Nog een paar dagen en dan gaat zomerkamp 2017 van start. We hebben een paar drukke maanden achter de rug en zelfs tijdens onze laatste reis was er weinig tijd om te schrijven of een nieuwsbrief te maken. Onze excuses hiervoor.

We hebben veel dingen moeten regelen, kopen, maken en ook moesten er veel afspraken gemaakt worden zodat we weer een mooi programma in elkaar konden zetten. We geloven dat dit weer gelukt is en dat we een paar mooie weken tegemoet gaan.

Voorbereidingen

Veel mensen weten niet wat er allemaal komt kijken om een zomerkamp voor 44 kinderen te organiseren en hiervoor een programma in elkaar te zetten. We zullen in deze nieuwsbrief proberen u hiervan een beeld te geven.



Het begint eigenlijk gelijk al na het kamp 2016. De eerste dagen doen we niet zo veel, we moeten even bij komen van het kamp en onze gewone werkzaamheden beginnen ook weer en onze koffers en dozen en tassen moeten uitgepakt worden en we moeten kijken wat we nog wel en wat we niet meer hebben.



Wassen en opslag van de dekens

De dekens van het kamp moeten worden gewassen, 60 stuks. Een van onze vrijwilligsters doet dit altijd.

Begin september begint het dan toch te kriebelen want in oktober begint de reis naar Kroatië om een nieuwe groep kinderen uit te zoeken. Dan zijn er contacten met scholen, leerkrachten, psychologen en pedagogen. U weet daar alles van want dan sturen wij u ook altijd een nieuwsbrief

met wat we gedaan hebben en nog moeten gaan doen.

Nadat de school is uitgezocht en we van deze reis terug zijn in Nederland begint een drukke periode voor het bestuur. We schrijven brieven naar allerlei instanties met het verzoek om sponsoring of financiële ondersteuning. Dat is iets wat ieder jaar terug komt maar dat we zo hard nodig hebben, geld. Het wordt helaas ieder jaar moeilijker en moeilijker maar tot nu toe hebben we het ieder jaar gered en we hopen toch ook in 2018 weer een kamp te kunnen houden dus blijven we schrijven.

Bingo avonden



Maandelijks BINGO met veel prijzen

Één keer in de maand hebben we in Naaldwijk in het Atrium bij de Ontmoetingskerk een bingo avond. Iedereen is daar van harte welkom en de opbrengst is uiteraard voor de SVSK. Gelukkig houden we daar iedere keer weer een leuk bedrag aan over maar onze bingo-ers denken ook met ons mee. We hebben iedere bingo avond een koffie ronde en er

zijn mensen die fanatiek proberen om deze ronde te winnen want de koffie is dan voor het kamp. Ook brengen mensen papier en knutselmateriaal mee voor het kamp en zijn er mensen die zorgen voor fruit.

In het Westland zijn nog meer goede gevers. Er is één mevrouw die naar de bingo komt maar ook iedere maand een doosje heeft klaar staan met allerlei spulletjes voor de kinderbingo. Afgelopen jaar kwam ze naar het kamp en ook dit jaar komt ze en neemt voor ieder kind een cadeautje mee. Te gek gewoon.

Een andere vrijwilligster is knuffels gaan haken en verkopen. De opbrengst ... natuurlijk voor de SVSK.

In de kerk De Goede Herder in Ermelo is een echt-paar zeer actief. Het hele jaar door maken ze mooie

kaarten die ze verkopen na afloop van een viering en de opbrengst? U raadt het al ... voor de SVSK.

En in Naaldwijk maakt een mevrouw kaarten. De opbrengst is voor verschillende goede doelen – en de SVSK mag daar regelmatig in meedelen.

Daarnaast wordt er door de stichting ook geschminkt bij diverse bedrijven en bij evenementen.



Schminken tijdens evenementen

In de wintermaanden worden de voorbereidingen getroffen voor het bezoek dat in april moet plaatsvinden. We maken dan alvast de kampboekjes die in het voorjaar bij de scholen worden afgegeven. De kinderen krijgen ze een paar weken voor de reis begint.

Verder worden de brieven en de vragenlijsten voor de ouders gemaakt en worden er aparte adreskaartjes gemaakt waarop het adres staat van de Zandkamp, telefoonnummers van Ton en Tineke en het skype adres van de stichting.



Productie van de vakantieboekjes

In april hebben we dan de gesprekken met ouders, kinderen, leerkrachten en worden er afspraken gemaakt met de busmaatschappij.

Enmaal weer terug in Nederland wordt de druk opgevoerd. Er worden afspraken gemaakt met de Zandkamp. Er gaat een mail naar de wasserij in Nijkerk met het verzoek of zij weer willen en kunnen

helpen met lakens, slopen, handdoeken, theedoeken, plaslakens. Al vele jaren krijgen we van Wieke een positief bericht terug en wat zijn we dan weer blij want dat scheelt een heleboel werk voor ons op het kamp.



Kampboekjes en lijsten klaar voor gebruik

Er gaat een brief naar het zwembad of we weer een keer mogen komen zwemmen en meestal wordt dat twee keer gratis zwemmen.

We maken afspraken met het Dolfinarium dat ons ook altijd in de prijs tegemoet komt en met de Blueboat in Amsterdam waar we tegen een hele mooie prijs een rondvaart mee mogen maken.

We maken het programma in orde: de goochelaar die op het kamp komt, de hondenshow, de vogelshow, Nel die cupcakes komt maken, de indianendag, fashionshow, karaokeshow en in 2017 nieuw de brandweerdag.

Vervolgens sturen we brieven naar de vele vrijwilligers die altijd helpen met de was, “willen jullie dit jaar ook weer?”

Natuurlijk willen ze dat, we krijgen altijd leuke reacties terug. Iedere dag komt er iemand die de was ophaalt en na twee dagen alles weer schoon en gestreken terug brengt. Kopje koffie? Graag en we hebben zo weer gezellige gesprekken. We maken de schema's voor de was die iedereen weer terug gestuurd krijgt en die we ook in het kamp ophangen.

Van de school krijgen we ook alle gegevens van de kinderen toegestuurd en samen met de vragenlijsten maken we daar ook overzichten van. De kaarten worden gescand en uitgeprint voor de verzekering. Al die gegevens komen in de bus, in de auto van Ton en op het kamp te liggen. Mocht er iets gebeuren dan hebben we ze altijd bij de hand.

Er worden naamkaartjes van de kinderen gemaakt die de kinderen altijd om moeten hebben. Zo leren we de namen van de kinderen maar nog belangrijker, als we op stap gaan en we raken iemand kwijt kunnen de kinderen laten zien waar ze bij horen. Op het kaartje staat aan de achterkant telefoonnummers die gebeld kunnen worden.

Bij aankomst krijgen de kinderen deze kaartjes maar ook een mooie rugzak.



Rugzakken van "Het Startblok"

Deze rugzak is een cadeau van de kinderen van groep vier van de school Het Startblok in Honselersdijk. Aan de rugzak komt een hartje (meisjes), een ster (jongens) of een wolk (leiding) waar ieder zijn naam op kan zetten.



Labels voor de rugzakken

Daarnaast krijgen ze een dagboek waar ze iedere dag in moeten schrijven en waar ze ook allerlei kaarten en folders in kunnen plakken en dingen die ze met een workshop maken in kunnen doen.

Voor de diverse workshops moeten ook allerlei dingen gemaakt worden: We hebben voor de vogeldag vogelhuisjes, uiltjes, en vliegende vogels.



Knutsel en plakboekvoorbereidingen

Er worden diploma's gemaakt maar er moeten ook bekens en medailles gekocht worden. We trekken er soms dagen op uit om alles in orde te krijgen. Er worden afspraken gemaakt voor het laden, lossen en opbouwen van het zomerkamp: wanneer gaan we laden, wanneer naar de Zandkamp, op vrijdagavond of zaterdagochtend, wie helpen er met het inladen, het opbouwen?

Dit jaar hebben we sinds lange tijd weer gesponsorde tomaten en komkommers. Die moeten gehaald worden en ook weer naar de opslag

gebracht worden want daar vandaan wordt alles over de auto's verdeeld.

We hebben ook altijd lekkere traktaties waar we iets gezelligs van maken. Bij de hondenshow bijvoorbeeld zijn er worstjes, bij de indianendag een indiaan met Pepsels en tijdens de vogelshow krijgen ze allemaal een bekertje met popcorn met een uil er aan vast.



"Dog food"

En dan zijn er nog de vele contacten met de kinderen en de school. Gelukkig hebben we tegenwoordig het internet. Toen we begonnen ging alles met de telefoon. U wilt niet weten hoe hoog onze privé rekeningen waren. Toen kwam de fax dat was al een stuk beter maar tegenwoordig hebben we facebook, email, skype noem maar op.



Internet is gelukkig ook voor veel kinderen toegankelijk, via school, bibliotheek en ook thuis hebben kinderen soms al internet. In de weekenden kunnen de kinderen met hun ouders skype. Ton begint al ruim van te voren met het toevoegen van de adressen. Als ouders zelf geen internet hebben dan zorgt de school dat ze terecht kunnen op school maar soms zijn ouders bevriend met elkaar en de ouder die internet heeft zorgt dat de overige ouders ook even met hun kind kunnen praten.

Ook dit is heel anders dan 20 jaar geleden, toen mochten de kinderen op onze kosten 2 minuten bellen met hun ouders. Tegenwoordig maken we een speciale besloten pagina aan voor kinderen en ouders op facebook. Ouders kunnen hun kinderen dan ook makkelijk volgen, wat ze gedaan hebben enz. en er is snel contact met de leiding indien dit nodig is.

Iedereen kan er ook zijn vragen op kwijt. Ouders vragen om een toevoeging van skype via de telefoon en kinderen vragen bijvoorbeeld wat ze gaan eten, hoeveel een kaart en een postzegel kost, hoe het weer is in Nederland enz. enz.

En nu, nog 4 dagen voor het spektakel voor ons weer gaat beginnen.

Afgelopen weekend hebben we afspraken gemaakt met Harold en Janet. Zij sponsoren al weer vele jaren onze keuken en Harold kookt de eerste week weer alle maaltijden voor ons.

We mochten ons boodschappen lijstje inleveren en daarnaast kregen we ook nog een mooi geldbedrag van ze omdat ze jarig waren, zoveel jaar samen waren en stiekem waren getrouwd. Voor dat feest geen cadeaus maar graag geld voor u weet het al de SVSK. Helemaal te gek!



Surprise, surprise...

Vandaag kwamen twee lieve mensen uit Alphen a/d Rijn weer 6 grote bananendozen brengen.

Ze maken snoepdoosjes voor de kinderen voor de terugreis, er worden amuletten van gips gemaakt voor de indianendag en ze zorgen voor lieve cadeautjes voor de leiding. En

... omdat het dit jaar financieel niet zo gunstig is mogen alle kinderen van hen drie kaarten versturen.

Woensdagavond wordt de grote aanhanger geladen, vrijdagavond vertrekken we richting Ermelo.

Open dagen

U bent allen van harte welkom op onze open dagen in het weekend van 22/23 en 29/30 juli, maar ook als u in de buurt bent op een doordeweekse dag bent u welkom. Meestal is er wel iemand op het kamp maar wilt u het zeker weten pleeg dan even een telefoontje met 06 12 11 88 91.

Wij gaan weer snel verder met al onze werkzaamheden want we zijn er nog lang niet!!! U hoort van ons als we weer op het kamp zijn.

In onze nieuwsbrieven proberen we alles en iedereen te noemen, dat lukt soms niet altijd. Daarom hebben we ons voorgenomen om in onze laatste nieuwsbrief van het kamp iedereen met naam te noemen, we doen ons best hiervoor.

Voor nu alvast bedankt voor uw medewerking of bijdrage op welke manier dan ook en tot volgende week op het kamp.

Tot ziens en met een vriendelijke groet
Stichting Vrienden
Speciale Kinderhulp
Ton en Tineke
www.svsk.nl



Meer SVSK kampnieuws

← [Eerste nieuwsbrief](#) (voorbereidingen)

→ [Tweede nieuwsbrief](#) (verslag kampweek 1)